

WAAROM DE ONEINDIGE WEG ® AUTEURSRECHTELIJK BESCHERMD IS.

.

Bertus:

COPYRIGHT

(algemeen) klik op [copymark](#) ..Nederland klik op [auteurnl](#) ..

[DISCLAIMER](#) klik op [disclaim](#) .

Inzake fragmenten. Klik op [clausule](#) .

=====

Uit:

1959 Hawaiian Village Closed Class ..266A – Spiritual Supply

(1959 Hawaiian Village besloten klas....no 266a>> Geestelijke Voorziening) >

JOEL:

De Oneindige Weg is niet georganiseerd, heeft geen bedrijfsentiteit en heeft geen lidmaatschappen; daarom behoort niemand tot De Oneindige Weg. Dit is het resultaat van Geestelijke Leiding Die ik volg. Het doel ervan is mij in staat te stellen de beginselen die de Oneindige Weg vormen aan deze wereld te presenteren, en degenen die erop reageren toe te staan ze te accepteren, ze te volgen als ze willen - degenen die dat niet doen, zich ervan af te keren, of anders om ze te volgen in welke mate dan ook voor hen mogelijk is.

Met andere woorden, dat ik geen band met hen heb, geen verplichtingen, en dat ze niets verplicht zijn jegens mij of wie

dan ook.

AUTEURSRECHT....

Met andere woorden, de auteursrechten op <The Infinite Way> (= De Oneindige Weg) ©-geschriften zijn geen auteursrechten met als doel winst te maken, hoewel ze dat overigens wel doen.

De reden voor de auteursrechten is dat uitgevers wellicht bereid zijn om ze te publiceren, wat ze niet zouden doen als de geschriften in het publieke domein waren.

Met andere woorden, een uitgever die een boek als <The Art of Meditation>© (cat.no 213 De Kunst van het Mediteren) EN <Practicing the Presence > © (Cat.no 201 De Goddelijke Tegenwoordigheid in de Praktijk) publiceert, investeert meer dan tienduizend dollar voordat het boek op de markt komt, en als er geen auteursrecht op rust, zou het simpele feit dat een prominente uitgever aankondigt dat hij gaat publiceren, twee, drie of vier andere uitgevers kunnen aanmoedigen om hetzelfde te doen, en dan zou niemand bescherming hebben; niemand zou de mogelijkheid hebben om winst te maken, wat in een kapitalistische wereld het motief is om zaken te doen ...en dat is er één die ik natuurlijk van harte onderschrijf.